

Nieuwsbrief Purmerkerk zondag 10 november 2024.

Mistig, somber: het is een echte herfst aan het worden. En zo akelig vroeg alweer donker. De verkiezingen in Amerika maken ook niet vrolijker. Maar we kijken wel terug op een prachtige viering afgelopen zondag. Waarschijnlijk hebben er nog nooit zoveel jonge mensen op een zondag in de Purmerkerk gezeten de afgelopen 160 jaar! En komende zondag kunt u het resultaat bewonderen van de grote schoonmaakochtend.

Zondag 10 november 2024

Voorganger: Marino Camarasa

Organist en pianist: Milton Webber

Collecte: KNRM [Vier 200 jaar reddingwerk met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij! - KNRM](#)



Liturgie

Muziek.

Binnenkomst

Welkom

Aansteken van de kaarsen door Ramon en kinderen

Lied 903, Zou ik niet van harte zingen verzen, 1,2 en 3

Bemoediging en groet

Gebed van de opgang

Lied 146, Zing, mijn ziel, voor God uw Here, verzen 1 en 5

Gebed

Beantwoording met kyrie lied

Gloria Lied van Sytze de Vries:

Gebed bij de opening van het woord

Lezing Levictus 19, 1-2 en 9-18

Lied 103 vers 1 en 3 Zegen, mijn ziel, de grote naam des heren

Lezing uit Marcus 12, 28-34

Lied 339a U komt de lof toe u het gezang

Verkondiging en overdenking

Orgelspel

Lied 159a Nu is het woord gezegd, vers 1 en 2

Gebed over de gaven, Dankgebed, voorbeden, Stil gebed

Onze Vader (alleen uitgesproken door de voorganger)

Mededelingen en inzameling der gaven door Carla van Es

Slotlied: 748, Het duur niet lang meer tot de tijd, verzen 1,2 en 5

Zegen

Lied 415 vers 3 Amen



Rooster komende maanden

10		Marino Camarasa	Milton Webber	KNRM	
17		Marléne Visschers	Marja van der Ploeg	Zonnebloem	
24	Herdenken overledenen	Christiaan Ravensbergen	Marja van der Ploeg en Cantorij	Kerk in Actie	Cantorij
1 dec.	1e advent	Corine Sloots	Milton Webber	Nederlands Bijbelgenootschap	
8	2e advent	Ina Slot	Milton Webber	Leger des Heils	
15	3e advent met Avondmaal viering	Christiaan Ravensbergen	Milton Webber en Cantorij	Artsen zonder Grenzen	KN Cantorij
22	4e adv.	Jolan Gaaikema	Milton Webber	Wilde Ganzen	
24	Familiekerst	Christiaan Ravensbergen	blazersensemble	Actie 100 weken	Di.
25	1e Kerstdag	Christiaan Ravensbergen	Marja van der Ploeg	SOS kinderdorpen	Woe. Cantorij
29	Geen dienst				
5 Jan		Christiaan Ravensbergen	Niek Hartog		

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS-nummer 824122549 voor de giftenpost van de Inkomensbelasting.

Bankrekening NL85INGB0000164069, Hervormde gemeente 'De Purmer', 1481 AP PURMER.

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte: "Beheer en onderhoud Purmerkerk".



De hemel

Als je dood bent
ga je naar de hemel.
Waarom begraven ze je dan?

Als je toch weer weggaat uit de grond
kun je net zo goed
meteen er heen

Alleen weet niemand
waar het is,
hoe ver het is

en of je armen meegaan,
en je benen.
Wel dat er dieren zijn.

Je mag zelf kiezen of je er
naar toe wilt, denk ik.
Ik ga eerst even kijken als ik dood ben.

Als het leuk is, blijf ik.

Diet Groothuis uit: Waar ik ben 2012

Lief en Leed

- Wout van der Spek is vorige week van een trap gevallen en heeft een paar gekneusde ribben.
- Klaas van de Ploeg probeert te wennen aan de nieuwe medicatie.

Collecten september oktober 2024

Datum	Diaconie	Kerkrentmeesters	aantal bezoekers
1-sep	€ 57,80	€ 71,50	25
8-sep	€ 62,95	€ 122,80	30
15-sep	€ 47,25	€ 46,10	20
22-sep	€ 43,70	€ 133,90	30
29-sep	€ 119,25	€ 130,90	40
6-okt	geen dienst		
13-okt	€ 43,40	€ 90,00	20
20-okt	€ 114,10	112,8	60
27-okt	€ 55,20	€ 72,85	30

Jarige 80-plussers

November	
10	Arie Frikee
14	Gerrie Zijp

Wie wil meehelpen met het archief van de Purmerkerk

Een groot deel van het archief van de Purmerkerk staat bij Chris en Mies Démoed. Twee weken terug hebben Dik Rinkel en Milou de dozen opgehaald en in de garage van Dik Rinkel opgeslagen. Dik, Annemike en Marinus gaan het archief sorteren en deels wegbrengen naar Waterlandsarchief, deels digitaliseren en deels in de kerk onderbrengen. Zijn er mensen die het leuk vinden om hieraan mee te werken?

Bijbel gespreksgroep

Een maal in de maand op dinsdag is er een gespreksgroep over een thema uit de bijbel. Deze gespreksgroep vraagt géén voorbereiding. Ter plekke lezen en bespreken wij een tekst. Deze keer uit 'Geloven, zo kan het ook. Vrijzinnige visies op theologische thema's'.

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 3 december 2024 om 14.00 uur. Dan is het thema 'Maria'. Iedereen is welkom.

Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis. Lao-Tse

De mens heeft twee oren en één mond, om tweemaal zoveel te luisteren dan te spreken. Confucius

Nieuws van de Kerkenraad

- Er worden maar weinig boeken geleend uit onze **bibliotheek** en Ria Ligtharts was eigenlijk al een paar jaar de enige. We hebben ook wat ruimte nodig in de nevenruimte om spullen wat ordentelijker op te bergen. Tegelijkertijd willen we de kinderbijbels en bijzondere nieuwe boeken meer onder de aandacht brengen. Dat betekent dat een paar mensen de bibliotheek gaan opruimen.
Detectives en romans uit de vorige eeuw kunnen ook in een zogenaamde boeken-leenkast buiten ondergebracht worden waardoor meer mensen er plezier van kunnen hebben. En er zijn ook boeken die gewoon weg kunnen. Als u zelf graag bepaalde boeken graag wilt hebben kom dan een van de volgende zondagen langs. Eind november beginnen de opruimers.
- De volgende **gespreksgroep is op 3 december**. Ter plekke wordt een tekst uitgedeeld die wordt gelezen en wordt besproken. Het thema voor 3 december is 'Maria'.
- Wie wil er **meehelpen met archiveren**? Annemike van der Meijden en Dik Rinkel zijn begonnen met het sorteren van het archief, maar het is wel een hoop werk. Daarna moet het nog gereedgemaakt worden voor het Waterlands archief, of een goed plekje krijgen in de nevenruimte.
- Chris Fisher heeft de foto's van het optreden van het Purmerends Mannenkoor oktober gedeeld: https://1drv.ms/f/c/e606aafabdfdfcfe/EofUk--F0wJNk69v-LwzkHIBDBHudBLAY9t-ISAfMsp6_w?e=i9wriB
- Wie heeft er een groen papieren tasje gevonden met daarop het logo van de uitvaartondernemer? Het tasje is na de begrafenis van Ria Lighart kwijtgeraakt.
- De **Cantorij** repeteert op maandagavond van 19.30-20.45 uur. We kunnen nog zangers en zangeressen gebruiken. U kunt zich aanmelden via 06-10086916 of purmerkerk@hotmail.com of door gewoon maandagavond langs te komen
- Als u graag de kerk wilt bezoeken maar geen vervoer heeft, kunt u bellen met Carla van Es (tel. 06-51172530). Zij zoekt dan naar een mogelijkheid.



Sint-Maarten is 11 november.

Aanstaande maandag komen de kinderen weer aan de deur en zingen over de Heilige Maarten in de hoop flink wat snoepgoed te ontvangen.

Martinus leefde in de vierde eeuw na Christus, in de nadagen van het Romeinse keizerrijk. De legende vertelt dat Martinus als jong Romeins officier aan het hoofd van zijn manschappen op weg was naar Amiens. Het was koud en het begon al te schemeren toen de ommuurde stad in de verte opdoemde. Uit alle openstaande poorten viel licht naar buiten: de stad beloofde veiligheid en warmte. In het halfdonkere poortgewelf werd Martinus aangeklampt door een bedelaar die hem een aalmoes vroeg 'omwille van de liefde van Christus'. Nu was Martinus nog geen christen, maar hij was wel van plan het te worden. Daarom wilde hij

niets weigeren wat in naam van Christus gevraagd werd. Maar geld had hij niet en Romeinse officieren mochten geen stuk van hun uitrusting weggeven. Dus deelde Martinus zijn mantel met zijn zwaard in tweeën. De ene helft schonk hij aan de bedelaar, de andere hield hij zelf. Zo gaf hij gehoor aan het

gebod van Christus om je naaste lief te hebben als jezelf zonder het gebod van de keizer te overtreden. Die nacht droomde Martinus dat Christus de halve mantel aan zijn engelen liet zien en sprak: 'Martinus, die nog niet eens gedoopt is, heeft mij met zijn mantel omhuld.'

Nieuws uit de Regio

- Vrijdag 15 november is er weer "boeken bij Betje" in Midden Beemster met **Frans Thomése**, bekend van o.a. de boeken: De weldoener, Grillroom Jeruzalem, De onderwaterzwemmer, en net nieuw de Black-OUT. Alexander Reeuwijk gaat met de schrijver in gesprek. Locatie: in het mooie nieuw aangebouwde deel van het Betje Wolf museum, Middenweg 178 Midden Beemster. Reserveren via boekenbijbetje@gmail.com. De ingang voor bezoekers is bij de openslaande deuren van het voormalige koetshuis, in de nieuwe vleugel van het museum. Tijd: 20.00-21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree: 12 euro (incl. koffie/thee en Betje bonbon).
- Zaterdag 16 november vanaf 13.00-16.00 in Monnickendam in de haven komt **Sinterklaas** aan met de boot in de Binnenhaven en de grote Kerk. Gratis



- Zondag 17 november bezoekt Sinterklaas Purmerend. Om 13.30 uur komt hij met zijn stoomboot en de pietenboot aan bij de steigers aan de Kanaalkade. Na een warme ontvangst vertrekt Sinterklaas in een optocht naar de Koemarkt, vergezeld door zijn Pieten, langs onder andere de Neckerdijk, Gedempte Singelgracht en Peperstraat. Om 14.00 uur komt hij aan op de Koemarkt, waar een feestelijk programma met muziek, snoep en vrolijke Pieten voor jong en oud is. De intocht eindigt om 15.15 uur, wanneer Sinterklaas en zijn gezelschap weer vertrekken. Voor wie niet kan komen, is het evenement te volgen via RTV Purmerend.
- Vrijdag 22 t/m zondag 24 november staat het tweede weekend op locatie van Theater De Verbeelding gepland: Het Feest van de Verbeelde Liefde op en rond de Koemarkt. Een liefdevol, theateraal en muzikaal weekend voor volwassenen en kinderen, met voor theater een bijzondere start op vrijdagavond in de Markthal! En met Proeflokaal Bakker als ontmoetingspunt! **Zie voor programma: [Home - Theater de Verbeelding](#)**
- **Muziek in de Tabor** in een zaal met prachtige akoestiek. 24 november Laurens de Man & Friends. Strijkkwartet, orgel en piano . Tickets zijn 20 Euro, jeugd 10 Euro. [Home - Taborconcerten](#)
- **Bibliotheek Waterland** is meer dan boeken. Er is ook van alles te doen en er zijn ook spreekuren, zoals het gratis **digitale spreekuur**. In de Bibliotheek kun je terecht voor vragen over computerzaken, de digitale overheid, DigiD of de Belastingdienst. Heb je een vraag over computerzaken, het regelen van je DigiD, of een vraag over de online belastingaangifte? [Spreekuur Digitaal | donderdag 5 september 2024 | Bibliotheek Waterland \(op-shop.nl\)](#) En: [Informatiepunt Digitale Overheid \(bibliotheekwaterland.nl\)](http://bibliotheekwaterland.nl)
- **Muziek in het Purmerends museum:** In het Purmerends museum is op 24 november een concert van Hanny Nijhuis toegang 10 Euro: Hanny Nijhuis. [Purmerends Museum](#)
- **Makersmarkten** op de Kaasmarkt in Purmerend op 14 december: [Laag Hollandse Makersmarkt | Laag Holland](#)

Leuke tentoonstellingen:

- Ter ere van de 100^e geboortedag van Anton Heyboer is er tot en met 31 december in het Purmerends museum een tentoonstelling over het leven en het werk van Heyboer. De tentoonstelling "**Heyboer in Den IJp**" toont een selectie van werken uit de collectie van Willy en Trees van Kleef, die een passie ontwikkelden voor het werk van Heyboer en een omvangrijke verzameling opbouwden. Bezoekers kunnen genieten van de kunstwerken uit de periode 1960-2005, ondersteund door foto's van Nico Koster die een bijzondere kijk geven op het leven van Heyboer en zijn vrouwen in Den IJp. [Purmerends Museum | Purmerends Museum](#)
- In de **bibliotheek van Monnickendam** is expositie van de foto's uit het boek '20 Waterlandse verhalen'. Voor openingstijden zie: [Bibliotheek Monnickendam \(bibliotheekwaterland.nl\)](#).
- **Het Hembrug museum** is een openluchtmuseum gevestigd in twee transformatorhuisjes. Het vertelt het verhaal van de wapen- en munitiefabriek die vanaf het einde van de 19e eeuw tot 2023 op het Hembrugterrein in Zaandam gevestigd was. Middels de collectiepresentatie van het Hembrug Museum maak je kennis met de bedrijfsgeschiedenis van de voormalige bedrijven op het Hembrugterrein die als onderdeel van het ministerie van Defensie een streng geheimhoudingsprotocol kenden. [Hembrug Museum - Zaandam \(zaansmuseum.nl\)](#)
Dagelijks open en gratis.
- In het **Edams museum** is het hele jaar de tentoonstelling: 'Naar levend model' te zien. Het gaat om tekeningen, schetsen en objecten van de kunstenaars: Ties van Dijk (1873-1967), Jan Cornelis Bander (1885-1956), Léonie Bander-Lutomirski (1887-1982) en Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1954). Behalve deze schetsen en tekeningen is er in de tentoonstelling ook aandacht voor hoofddeksels, hoofdtoeien, mutsen, hoeden en hullen van de geportretteerden.
- In het **Zijpermuseum in Schagerbrug** is de tentoonstelling te zien over de vergeten oorlog: de invasie van 1799. Dit jaar is het 225 jaar geleden dat de invasie van Engelse troepen op het strand tussen Callantsoog en Kleine Keeten het begin inluidde van een bloedige oorlog in Noord-Holland Noord. Met de steun van Russische troepen die in Den Helder landden wilden de Engelsen Nederland (destijds de Bataafse Republiek) bevrijden van het Franse juk. Het is open op zondag en maandag van 12.00-16.00 uur, toegang gratis. [Mijn bezoek - Zijper Museum | Museum en Informatiepunt](#)
- **De geschiedenis van Edam op één kaart in het Edams museum.** Die ene kaart is die van de plattegrond van Edam, in 1698 gemaakt door de beroemde Amsterdamse cartograaf Joan Blaeu. De kaart is voor deze gelegenheid uitvergroet. In 14 hoofdstukken worden, vanuit de kaart, de belangrijkste ontwikkelingen van Edam beschreven: handel, scheepsbouw, landwinning, enzovoorts.

OORLOG

**WAAROM STOPT
MENSELIJKHEID
ALTIJD BIJ DE GRENS**

Loesje